

## Santa Lucia

*Før pigernes indgang læser eller synger præsten eller lederen følgende:*

1. Der blive lys! det lød  
i mulm og mørke.  
Sådan Gud Herren bød  
tomhed og ørke.  
Ordet fra Gud gik ud.  
Lys skabtes på hans bud.  
Skel han satte mellem nat og dag  
på verdens morgen.  
Seks dage skabte han  
himmel, jord, luft og vand,  
frø, fisk, fugle, fæ og folk og fag.  
Ej kendtes sorgen.

2. Slangen lå klar på lur,  
snedigst af alle.  
Mennesket stod for tur.  
Vil de mon falde?  
Slangen han vandt med list.  
Livet hos Gud var mist'.  
De blev drevet bort og østen ud  
til mørkets verden.  
Kerubers flammesværd  
spærred til haven dér.  
Slid og slæb og smerte livet ud  
blev deres færd.

*Alternativt til vers 1-2:*

*Gud bød, så stod de dér,  
himlen og jorden.  
"Der blive lys!" det lød  
med røst som torden.  
Ved Ordet skabte Gud.  
I Ordet lyste ud  
kærlighed og sandhed til Guds børn  
fra Herrens hjerte.  
Satan dog lokked dem  
bort fra det lyse hjem  
ud i mørke, død og angst og tjørn  
med megen smerte.*

3. Fangne i mørkets bånd  
fødes vi alle.  
Satan med lov i hånd  
børn må os kalde.  
Mørket er synd mod Gud.  
Alle har brudt hans bud.  
Synden driver os i Helved ind  
under Guds vrede.  
Fortabte alle mand,  
det er vor syndestand.  
Selvforskyldt er vi med gudsfjendsk sind  
i slangens rede.

4. Ét håb dog gav Gud dem  
i gamle tider:  
"Et lys skal stråle frem  
hos jer omsider.  
Frygt ej, du Israel!  
En dag Immanuel  
redder jer fra syndens ret og magt,  
når nat er omme.  
Han bliver lys for jer  
og alle hedninger".  
Sådan lød det i den gamle pagt  
om lysets komme.

*Pigerne går ind og synger:*

5. En nat i Bethlehem  
i tidens fylde  
strålede lyset frem.  
Gud lod ham hylde  
af engles himmelhær  
med Herrens stråleskær.  
De forkyndte højt en glæde stor  
for hele folket.  
Før så vi aldrig Gud.  
Nu er Guds Søn sendt ud.  
Han er Herrens billed og Guds Ord,  
Gud selv fortolket.

6. Jesus er verdens lys,  
drot i Guds rige,  
og angstens mørke gys  
må for ham vige.  
Han er Immanuel,  
som fri'r vor arme sjæl.  
Alt, hvad seerne har forudsagt,  
vil han os skænke.  
Naglet til korsets bræt  
borttog han Satans ret.  
Synd og død og Satans mørke magt  
er i hans lænke.

7. Her på den mørke jord  
Jesu Ånds virke  
ved troen på hans ord  
skaber hans kirke.  
Trods al forfølgelse  
skal den ej døden se.  
Gennem mange trængsler må den gå  
ind i Guds rige.  
Lucia øjner vi  
på kirkens martyrsti.  
Fjenden hende lod til døde slå,  
lod sig ej sige.

*Mens pigerne står foran, synger menigheden:*

8. Årets Lucia-brud  
med sine terner  
hvidklædt står her så prud  
med lys som stjerner.  
Hun er et billed på,  
hvordan Guds kirke må  
vide sig bedømt af Herren Gud,  
kendt med sin gåde.  
Frikendte alle mand,  
det er dens nådestand.  
Uforskyldt er kirken Jesu brud,  
klædt i Guds nåde.

9. Jesu retfærdigheds  
snehvide hæder  
er nu hans kærligheds  
udkârnes klæder.  
Al hendes synd mod Gud  
skjules af Jesu skrud.

I hans øjne er hun hvid og ren  
med brudesmykke.  
Hun er hans øjsten.  
Ingen skal røre den.  
Til sin festsal fø'r han hende hen  
i salig lykke.

*Mens pigerne går ud, synger menigheden:*

10. Kirken er verdens lys,  
siger dens Herre.  
Modstanden med et fnys  
vredes desværre.  
Den ser kun kirkens fejl  
og ej i Ordets spejl.  
Kirkens lys er ikke fejlfrihed,  
magt eller status.  
Lyset i hendes hånd  
er Jesu Ord og Ånd.  
Det skal ud til verden vid og bred.  
Lyset er Jesus.

*Mellem vers 7 og 8 læser pigerne Es 9,2;  
60,1-3; Johs 3,19-20; Johs 8,12; 12,35-36.46;  
Matt 5,14; 1 Pet 2,9-10.*

*Man kan også gøre højtideligheden kort, så  
man nøjes med, at pigerne synger vers 5-8  
eller 9.*

*Lucia var en ung kristen pige, der levede i  
Syrakus på Sicilien og led martyrdøden for  
sin kristne tros skyld år 304 under den  
romerske kejser Diokletians forfølgelse af de  
kristne.  
Siden blev hun i den katolske kirke dyrket som  
helgen.  
I ovenstående sang er hun bevidst opfattet og  
æret kun som en martyr og ikke større helgen  
end andre kristne, altså ud fra den evangelisk-  
lutherske forståelse af alle kristne som  
helgener.*

*Vers 1-2 er færdiggjort 1994-95.  
Det alternative vers er skrevet 1990'erne.  
Vers 3-10 er skrevet i 1991.  
14. december 2001. Jørgen Sejergaard*