

Nuværende liturgi Haslev Kirke i prøveperiode (NB. gudstjenester med dåb!)	Kommentar/begrundelse for ændring
Klokkeringning - bedeslag	
Præludium og indgang dåbsfølge	
Nådeshilsen og indledning	Vi har valgt at have en indledning, hvor præsten kan give informationer til dagens gudstjeneste for at minimere behovet for regibemærkninger undervejs. Ideelt set var indledningen helt uden for gudstjenesten, altså før bedeslag, men for at kunne inkludere dåbsfamilierne, må den være efter indgangen. Hilsen er fremrykket for at indledningen ikke blot skal være præstens egne ord men ord fra den liturgiske tradition.
Indgangsbøn med skiftende led. Læses af gudstjenestegruppe	Indgangsbønnens berettigelse er i flere omgange blevet diskuteret. Men når den til stadighed fastholdes, skyldes det i vidt omfang, at den skaber genkendelighed samt, at den giver mulighed for at inddrage lægfolk i afviklingen. De skiftende led (Fra Lissners kollektbog) markerer perioden vi befinder os i.
Salme	
Bøn (kollekt) over dagens tema. Alle synger: "Amen"	Kollektbønnen hentes typisk fra Lissner eller "Gudstjenestens Bønner I"
Læsning fra Biblen. Læses af gudstjenestegruppe.	Haslev har tradition for kun at have en læsning i formessen. Gudstjenestegruppen medvirker ved formødet om tirsdagen typisk til at vælge, om det er lektie eller epistel
Salme	
Dåbstale	Alle kirkens præster holder en kort dåbstale formuleret til dagen/situationen. Hvis der er mange børn til stede, er den typisk formuleret, så den også henvender sig til dem.
Lovprisning	
Bøn	Præsterne bruger forskellige bønner, nogle gange fra "Gudstjenestens bønner", andre gange fra Lissner eller fra Ritualbogen. Hensynet er dels sproglig fornyelse, men også teologisk pointering, da der er forskellig syn på, om dåben er den skelsættende begivenhed, der "gør" mennesket til Guds barn, eller om dåben "udsiger/bekræfter", at mennesket er Guds barn.
Bibellæsninger	
Trosbekendelsen siges i kor	Den fælles bekendelse gør trosanliggendet til en mere fælles sag for hele menigheden.
Dåbshandling med forkortet tilspørgsel	Den forkortede form giver tilspørgslen mindre karakter af "overhøring" og mere karakter af at dåbskandidaten læner sig ind i det fælles forud bekendte.
Fadervor*	
Forældre- og faddertilale	Præsterne benytter hver deres faste formulering, som alle afviger fra Ritualbogens ord.
Salme	
Læsning af dagens evangelietekst - Præst: "Dette hellige evangelium skriver..."	
- Alle synger: "Gud være lovet for sit glædelige budskab"	
Salme:	
Prædiken (børnefrikvarter)	
Salme	
Nadver (c)	
- Præst: "Opløft jeres hjerter..."	
- Alle synger: 438 Hellig, hellig, hellig	
- Præst: "Velsignet være han..."	
- Alle synger: "Hosianna i det højeste"	
- Nadverbøn: Jesus Kristus, Vi takker for, at du blev menneske og gik dødens vej til liv for os. Giv os ved dit bord, hvad vi behøver, så vi husker dig,	Nadverbønnen er en lokal formulering. Sigtet med formuleringen er at give plads til bredere nadverforståelse, end Ritualbogens bøn. Nøgleordene bag formuleringen var: Korsbegivenhed. Kristi tilstedeværelse i nadveren/verden Tilgivelse. Livsmød

og ved at du er tilstede. Tilgiv os. Og løft med din nåde vores hoved, så vi får mod til at leve, styrke til at elske og vilje til at gøre det, vi skal i verden. Forny vores fællesskab med dig og vores medmennesker, og fyld os med håbet om at se ansigt til ansigt i dit evige rige. Amen eller Vor Fader....	Næstekærlighed. Ansvar for verden Fællesskab. Håb
- Indstiftelsesord	
- Salme: 192 v. 3. Kærligheden, hjertegløden	Forsøget med v. 3 af ”Hil dig frelser” skyldes et ønske om at komme bort fra ”O du Guds lam”, som kan medvirke til at indsnævre nadverforståelsen til offer- og forsoningsbegivenhed. I mangel på relevante Agnus Dei-alternativer, prøves dette nu, og der synes på Laubs melodi, for at differentiere ift. ”Hil dig frelser”, når den synges som fællessalme.
- Uddeling (tavs). Herunder stille musik.	Under corona-tiden er der af sundhedsmæssige hensyn blevet indført tavs uddeling. Men da det faktisk er gammel tradition (Kirkeordinansen), og da mange oplever det positivt, kunne det godt komme til at fortsætte.
- Bortsendelsesord.: Det er sket! Jesus Kristus har set os, hørt os og fyldt os, så vi igen kan gå fri herfra. Fred være med os alle. Amen	Ritualbogens bortsendelse er udskiftet med denne formulering fra Iben Krogsdahls ”Livsmesse”. Begrundelsen er et ønske om at gøre formuleringen mere nutidig og skarp.
Nadversalme/vers	Under corona-tiden er der blevet indført nadververs/salme efter bortsendelsen, som plejer at være under uddelingen – men i disse tider kan vi ikke have sang, mens folk står og går.
Kirkebøn	Hér udelades afslutningskollekten til fordel for kirkebønnen. Begrundelsen er dels et ønske om at reducere i antallet af gudstjenestens bønner. Dels også et ønske om at fjerne kirkebønnen fra prædikestolen, hvor den af mange opleves som en fortsættelse af præstens ord i prædiken. Ved at rykke den ned til alteret og ned efter nadveren, bliver den mere fælles. (I gammel tradition var forbønnen/kirkebønnen en del af nadveren)
Velsignelsen. Alle synger: ”Amen” x 3	
Salme	
Udgangsøn – læses af gudstjenestegruppe	
Meddelelser	
Postludium/udgang (udgang v. dåb)	

Herover ses en opstilling af den liturgi, som pt. praktiseres v. søndagens højmesse i Haslev Kirke. Oversigten i venstre kolonne er den samme, som menigheden har tilgængelig, dvs. alle småled er medtaget. Dér, hvor noget er forandret ift. den autoriserede liturgi, er der indsat forklaring i midterkolonnen.

Udeladelser

Følgende led fra den autoriserede liturgi er udeladt i den nuværende form:

Salutation – både før indledningskollekt og før den aronitiske velsignelse

Lovprisning v. prædikens afslutning

Apostolsk velsignelse

Afslutningskollekt (se begrundelse under kirkebøn ovenfor)

Udeladelsen af salutation v. indledningskollekt skyldes, at vi allerede har haft nådeshilsen v. indledning, samt at mange gudstjenestedeltagere ikke kender menighedens svar ”og herren være med dig”. Udeladelsen af salutation v. velsignelse skyldes, at det forekommer overflødigt at hilse igen.

Udeladelsen af lovprisning v. prædiken skyldes, at leddet ikke har en vigtig liturgisk rolle ift. helheden (og liturgihistorisk ikke må anses for væsentligt), samt at det kan virke unaturligt højstemt/antikveret på dette sted, hvor præsten lige har talt med egne ord i prædiken.

Udeladelsen af apostolsk velsignelse skyldes, at dens placering er en reminiscens fra en tid, hvor mange gik fra gudstjenesten før nadveren og dermed ikke fik den aronitiske velsignelse med. I dag bliver alle og får den aronitiske – dermed forekommer den apostolske som en unødvendig fordobling. (dertil kommer, at den liturgihistorisk heller ikke har et stærkt mandat).