



Kirkebøn til Bellahøjmessen

Præsten:

Evige Gud, himlens og jordens skaber,
vi takker og lovpriser dig for al din godhed mod os.
Vi beder for dit skaberværk.
Hjælp os at forvalte det til bedste for hinanden.
Led folk og nationer til at leve i fællesskab og fred.
Bevar vor dronning og hele det kongelige hus.
Giv visdom og mod til alle som har lederansvar blandt os.
Fri os alle fra misundelse og mistænksomhed,
og hjælp os til at leve i fred og forsoning.
Gud, det beder vi om.

Alle: 419 O Gud, hør min bøn

Læser 1:

Vi beder for alle som lever i fattigdom.
Vær værn og ly for dem som er på flugt fra krig og katastrofer.
Vi beder for det forsvarsløse liv.
Hold din værnende hånd over barnet i mors liv.
Vær nær hos alle som er syge og som behøver hjælp.
Hjælp dem som udsættes for vold og overgreb.
Gør os til tjenere som kan lytte, lindre og læge.
Gud, det beder vi om.

Alle: 419 O Gud, hør min bøn

Læser 2:

Vi beder for din kirke på jord.
Fyld den med din Ånd.
Værn os mod falske ord.
Vær hos alle som bliver forfulgt for dit navns skyld.
Giv os et åbent sind i mødet med mennesker af en anden tro eller overbevisning,
så vi ikke fordømmer og taler usandt om hinanden.
Lad troskab og respekt præge vor omgang med hinanden.
Gud, det beder vi om.

Alle: 419 O Gud, hør min bøn

Præsten:

Gode Gud, vi beder for de fællesskaber, hvor vi hører til,
i menighed, familie, vennekreds og nabolag,
og vi beder for alle, som savner fællesskab og tilhørsforhold.
Vær nær hos alle som kæmper med deres liv.
I stilhed vil vi nu lægge det frem for dig, som hver og en af os har på hjerte.

(Pianisten holder øje med, hvornår der er gået 1 minut og sætter an til:)

Alle: 419 O Gud, hør min bøn (synges 3 gange)