

## Vedr. biskoppernes liturgiarbejde.

Som led i høringsprocessen mht. biskopperne liturgiarbejde fremsender jeg de vedhæftede artikler, der dels er anmeldelser af de udsendte rapporter om liturgiarbejdet, dels er artikler om relaterede emner:

1. Biskoppernes arbejde med Folkekirken liturgi (Nyt Babel, nr. 21, 14.10.2020)
2. Salmesang og salmerne i gudstjenesten (Kristeligt Dagblad 12.10.2020, Grundtvigsk Tidende, forår 2021)
3. Gudstjenestens sammenhæng (Grundtvigsk Tidende, nr. 3, 2020)
4. Mødet mellem Gud og mennesker. Om biskopperne udredning af folkekirken nadverritual (Nyt Babel, forår 2021)
5. Sjungende, hjerte, tag Ånden i favn! – Dansk salmehistorie, en tematisk oversigt. (salmer.dk / artikler, december 2019)
6. Også en evaluering af juletidens coronarelaterede aflysninger (Nyt Babel, foråret 2021)

Som det vil fremgå af flere af de fremsendte artikler, er min tilgang til de liturgiske spørgsmål i høj grad salmerne, der ikke alene tidsmæssigt udgør halvdelen af den tid, en højmesse i folkekirken varer, men også som menighedens svar på forkyndelsen af Guds ord (de bibelske læsninger og prædikenen) er det menneskeligt / menighedsmæssigt set afgørende element i liturgien.

Folkekirken højmesse består af ganske få faste led, der gentages ved hver gudstjeneste, og vekslende led, forkyndelsen og lovsangen, der er forskellig fra gudstjeneste til gudstjeneste. Da der næppe er nogle, der mener, at de bibelske læsninger, prædikenen og salmesangen skal ændres, og da liturgiske ændringer skal foretages med lidenskab, hvis de skal have nogen konstruktiv betydning, vil jeg foreslå, at man lader folkekirken traditionelle højmesseliturgi blive, som den er, samtidig med at man lader de alternative gudstjenester være åbne for de eksperimenter og ændringer, som præster og menighedsråd tager initiativ til lokalt, og som biskopperne i hver deres stift kan godkende (sådan som praksis allerede længe har været). Hvis det viser sig, at nogle af de eksperimenterende gudstjenesteformer slår an på stifts- eller landsplan, vil de kunne danne udgangspunkt for en fremtidig officiel overvejelse af, om og i givet fald hvordan folkekirken højmesse vil kunne ændres, sådan at den fortsat kan være en god ramme for kirkens forkyndelse og lovsang.

Med venlig hilsen,

Peter Balslev-Clausen