

## **Fremtidens gudstjeneste, bemærkninger fra Kastels Sogns menighedsråd**

Kastels Sogns menighedsråd har på et møde den 18. marts drøftet "Fremtidens gudstjeneste" og udtaler i den forbindelse følgende.

Menighedsrådet består af 9 valgte medlemmer, og ved menighedsrådsvalget i oktober 2020 trådte 6 nye medlemmer ind i rådet. Fælles for de 6 nye medlemmer er, at de har lært kirken at kende først og fremmest gennem dens gudstjeneste. Fælles for både de nye og de gamle medlemmer er en stor veneration for gudstjenesten, som den fejres her. Engagementet i kirkens øvrige aktiviteter udspringer herfra.

### **1. Vi ønsker den nuværende gudstjenesteordning bevaret i folkekirken.**

Gudstjenesten i Kastelskirken følger den nuværende højmesseordning fra 1992. Vi oplever en stor frihed i ordningen. Vi har to præster og en ulønnet hjælpepræst ansat ved kirken og har således også gudstjenester med forskellig udtryk. De to fastansatte præster bruger forskellige nadverritualer, forskellige kollekter og placerer ikke kirkebønnen samme sted. Alle præster bruger i et vist omfang salmer, som ikke står i salmebogen. Ordningen er den samme, og indenfor den har vi som menighed glæde af lade vores præster teologiske forskelle og temperamenter være synlige.

Vi tilslutter os Hans Jørgen Lundager Jensen, som i rapporten skriver, at "Hvis intet ændres, vil gudstjenesten blive mere og mere fremmed for folkekirkens omverden, det vil sige mennesker som gerne skulle blive og forblive medlemmer. Hvis intet autoriseres, risikerer gudstjenesten at blive til noget, der ikke kan identificeres som folkekirkeligt." (s. 34 i Autorisation)

Overordnet mener vi, at der i den stramme form findes en stor frihed til at foretage ændringer, så gudstjenesten ikke bliver mere fremmed for omverden, end den skal være. Digterne taler om, hvordan systemiske "gitre" netop på grund af deres tæthed kan blive form for det uforudsigelige. Og det uudsigelige. Det mener vi også gælder højmassen.

### **2. Vi er betænkelige ved en udvidelse af det gejstlige tilsyn, som forudgribes i rapporten.**

I praksis oplever vi den frihed, som ordningen giver mulighed for. Vi nye menighedsrådsmedlemmer har nu indledt en samtale om gudstjenesten, som vi glæder os til at fortsætte sammen. Vi ser den som et anliggende mellem præster og menighed med biskoppen som øverste gejstlige tilsyn og myndighed.

Derfor er vi betænkelige ved udsigten til den revision af det gejstlige tilsyn, som forudgribes i rapporten. Det er formodentlig ikke hensigten at mindske menighedens indflydelse og ansvar på den lokale gudstjeneste, men vi stærkt betænkelige ved, at provsternes i forvejen voksende indflydelse på det lokale, administrative og økonomiske område nu også skal omfatte det enkelte sogns gudstjenesteliv, som det beskrives i dette citat:

"...tilsyn er at have blik for kvaliteterne i det enkelte sogns måde at gøre tingene på og at hjælpe til, at blikket løftes, så det enkelte sogns arbejde har sammenhæng med folkekirkens store fællesskab, som det udfolder sig i provstiet, stiftet, landet." (s 38 i "Autorisation")

Det kan lede til en desavouering af vi læge medlemmers evne og frihed til at have indflydelse på vores lokale gudstjeneste og til en legitimering af provstens pligt til ved "samtale" at få os til at forstå, at vores gudstjeneste skal indgå i et større patchwork af forskelligartede folkekirkelige "gudstjenestetilbud".

### **3. Liturgisk dannelse**

Afsluttende en kommentar til behovet for liturgisk dannelse. Vores sognepræst er praktikpræst, og vi møder i den anledning en del studerende fra Pastoralseminariet. Det er vi glade for, men vi er også helt enige i, at der er behov for øget viden om og erfaring med liturgisk håndværk, æstetisk dannelse, salmekendskab etc.

Et liturgisk center for særligt interesserede præster, kirkemusikere og menighedsrådsmedlemmer er muligvis en god idé. Men endnu bedre - og vigtigere - mener vi det er, at den obligatoriske efteruddannelse på Pastoralseminarierne opprioriteres, så alle kommende præster, og ikke kun dem med særlig interesse for liturgien, bliver bedre rustede til at skulle have ansvar for gudstjenesten.

Med venlig hilsen

Bo Heide-Ottosen  
Formand for menighedsrådet ved Kastelskirken.